



## Jezus is naar de hemel gegaan

Je - zus is naar de he - mel ge - gaan. Hij  
gaf een op - dracht aan zijn vrien - den.  
Ga naar Je - ru - za - lem, bid en wacht, want  
daar ont - vang je Mijn kracht. Op het  
pink - ster - feest ont - vang - en zij, de  
Hei - li - ge Geest, en ze jui - chen blij:  
Je - zus leeft in jou en mij, Hij  
is nu heel dicht - bij.

Jezus is naar de hemel gegaan.  
Hij gaf een opdracht aan Zijn vrienden:  
"Ga naar Jeruzalem, bid en wacht,  
want daar ontvang je Mijn kracht."  
Op het pinksterfeest ontvangen zij,  
de Heilige Geest, en ze juichen blij:  
"Jezus leeft in jou en mij!  
Hij is nu heel dichtbij!"

[www.bijbelidee.nl](http://www.bijbelidee.nl)

