

De engel Gabriël bij Maria



Welke rijmwoorden horen op de stippellijnen?

God stuur-de uit Zijn ho-ge hemel,
Ga-bri-ël de engel neer.
Hij bracht Gods bood-schap aan Ma-ri-a:
"Jij wordt de moe-der van de H..."

God is de Va-der van het Kind-je,
en Zijn naam zal Je-zus zijn.
Ja, die al-ler-groot-ste Ko-ning
komt als ba-by-tje, zo k..."

Wat een mooi-e, blij-de bood-schap,
heeft Ma-ri-a toen ge-hoord.
En Ma-ri-a sprak eer-bie-dig:
"Mij ge-schie-de naar uw w..."

Wie mocht de moeder van de Here Jezus worden ?
Kun jij haar naam spellen? m.a.r.i.a.
De 1e letter van haar naam is een ...m.
Kleur alle vlakken (of vakjes) waar een m in staat groen.

m=groen	a=bruin	r=rood	i=geel	a=bruin
---------	---------	--------	--------	---------

De engel Gabriël bij Maria

Lucas 1 :26-38 ~ 206 ond ~ www.bijbelidee.nl

Werkblad.

- Rijnwoorden invullen op de open plaatsen.
De kinderen leren kleine klankverschillen onderscheiden.
Lees het gedicht meerdere malen voor en stel er vragen over, zodat het kind het gedicht uit het hoofd leert kennen en zelf kan opzeggen.
- Laat de kinderen eerst de vakjes in de balk de juiste kleur geven. Daarna mag hij de hele plaat kleuren. (zie voorbeeld op werkblad).
Bij deze opgave leert het kind de klanken en de lettertekens van de naam "M.A.R.I.A." herkennen.

Lessuggesties.

Leergesprekken:

- Praat met de kinderen over "engelen" en de taak die ze van God gekregen hebben. De engel Gabriël kreeg een hele bijzondere opdracht van de Here God; hij mocht naar de aarde gaan om Maria te vertellen dat zij de moeder van de Here Jezus zou worden!
Hoe zal Maria op deze boodschap gereageerd hebben?
Schets de situatie: "Maria was alleen in de kamer, en opeens werd het helemaal licht om haar heen. God had een engel gestuurd die haar iets heel fijns mocht vertellen....." Laat de kinderen zelf bedenken wat zij op zo'n moment gedaan of gezegd zouden hebben. U kunt het gebeuren ook na laten spelen, en daarbij evt. de regels uit het gedicht gebruiken.
- Stel de kinderen de volgende vraag: "Was jouw moeder ook blij toen ze ontdekte dat er een klein babytje in haar buik groeide en toen jij later werd geboren? Waarom vond ze dat fijn? En hoe vond je vader dat? Vertel dat de Here Jezus niet zo'n vader had zoals wij die hebben: een vader die bij je moeder thuis woont en die je kunt zien en waarmee je kunt praten. De Here God in de hemel is de Vader van de Here Jezus. En als wij bij de Here Jezus horen, is Hij ook onze Vader.