



God maakte op de 1<sup>e</sup> dag,  
de nacht en duisternis.  
En God de Here noemt het dag  
wanneer het licht er is.



[www.bijbelidee.nl](http://www.bijbelidee.nl)

Als het nacht is, is het **donker**,  
pikkedonker om je heen.  
Mama zegt: „Je moet gaan slapen,“  
maar ik voel me zo alleen.  
Ja, m'n bed ligt vol met beesten;  
Pipo, pop en teddybeer,  
maar daar kan ik niet mee praten . . .  
zachtjes praat ik met de Heer:

„Mama zegt: 'U hoort mij altijd',  
lieve Heer, ik hoor U niet.  
Ook al is 't nu pikkedonker,  
'k weet dat U mij toch wel ziet.  
Wilt U 's nachts dan voor me zorgen?  
Dan doe ik mijn ogen dicht.  
Morgenvroeg word ik weer wakker,  
dan is 't buiten alweer **licht**.“

## Wat doe je op een dag?

Kun jij deze plaatjes in de goede volgorde zetten?

Welke 4 plaatjes horen bij de **morgen**?

En welke bij de **avond**?

Als het **licht** wordt, is het .....

Als het **donker** wordt, is het .....



Ik trek zelf  
m'n kleren aan.



Zie je mijn ontbijt  
al staan?



Ik kan nu naar  
school toe gaan.



Nu kan ik  
naar bed toe gaan.



Ik trek mijn  
pyama aan.



Het is tijd om  
op te staan.

[www.bijbelidee.nl](http://www.bijbelidee.nl)



Eerst onder de  
douche gaan staan.



Goed m'n tanden  
poetsen gaan.