



De 7 is de laatste dag,
en weet je wat God doet?
Hij rustte van zijn mooie werk.
God zei: 'Het is heel goed!'

Praten en bidden



Met m'n oren kan ik horen,
'k heb een mond waarmee ik praat.
Praten doe ik met m'n vriendjes
als we spelen in de straat.



Praten doe ik ook met oma,
maar dan door de telefoon,
omdat oma heel ver weg woont
van de plaats waar ik in woon.



In de bijbel staat dat Adam
praten kon met God de Heer.
En de Here sprak met Adam.
Zeg, gebeurt dat nu niet meer?

Mama zegt: „U ziet mij altijd
en U luistert ook naar mij.”
En dat praten noemt ze bidden,
Van dat praten word je blij.



Heer, U praat ook met de mensen.
Alles wat U tot ons zegt,
kan ik lezen in de bijbel.
Wat U zegt, gebeurt ook echt!

'k Ben te klein om al te lezen,
mama leest me heel vaak voor.
Maar ik kan wèl met U praten:
Dank U Heer, dat U me hoort!

Bidden

Praat jij ook wel eens met God, jouw Vader in de hemel?
Dit praten heet bidden. Wat wil je Hem vragen?
Waarvoor wil je Hem bedanken?
Teken of schrijf het op dit blad.

