



De eerste schooldag van Coen

Kijk, daar is Coen, wat gaat hij doen?
Hij gaat al naar groep 1.
Hij pakt zijn jas, zijn tas en beer,
want hij durft niet alleen.

Op het plein voelt Coen zo'n pijn,
zijn buikje doet zo zeer.
Coen wil naar huis, bij mama thuis,
fijn spelen met de beer.

De juf zegt: Ha dag Coen, dag beer,
kom er gezellig bij.
Naast mij is nog een stoeltje vrij,
vandaag zit jij naast mij.

Een dikke zoen, en nog een zoen,
en nóg een zoen voor beer.
En zwaaien maar, dag mama daag!
Jij haalt mij straks toch weer?



Juf zegt: Zo'n allereerste keer,
voelt best een beetje raar.
Maar Coen, wij gaan het samen doen,
wij helpen jou, echt waar.

En wat zegt Britt, die naast Coen zit?
ze fluistert in zijn oor:
Ik wil straks met jou spelen,
en ik help jou ook wel hoor.



**Britt zegt: Mijn oma gaf aan mij,
een nieuwe rok cadeau.
Elk kind wat ook iets nieuws aan heeft,
loopt in de modeshow.**

**Coen denkt: Ik heb een nieuwe broek,
ik durf niet mee te gaan.
Maar Britt pakt gauw zijn handje vast;
Kom mee, achter mij aan.**



Elk kind mag iets vertellen,
en dan gaan ze allemaal,
fijn zingen en ook luisteren,
naar een prachtig mooi verhaal.

Coen denkt: Waar is mijn mama nu.
en komt ze strakjes weer?
En papa is nu ook ver weg.
Coen knijpt hard in zijn beer.

Maar dan hoort hij dat juffrouw zegt:
Je bent echt nooit alleen.
God is de liefste Vader,
Hij is altijd om je heen.

Hij ziet jou hier ook in de klas,
en strakjes op het plein.
Hij zegt: Ik hou zoveel van jou,
Ik wil dichtbij jou zijn!

Een Vader die steeds bij je is,
dat is een mooi idee.
Coen zegt: 'k Heb al een papa hoor,
en nu heb ik er twee!



Juf zegt: "Wat gaan we doen op school?
Ik wijs het aan, hoor Coen.
De plaatjes* laten jou goed zien,
wat wij vanmorgen doen.

Eerst gaan we spelen in de klas.
En zijn we daarmee klaar?
Dan eten we ons fruit of koek
en drinken met elkaar.

We gaan ook buiten spelen.
In de kring daar zingen wij.
Dan pakken we de jas en tas,
de ochtend is voorbij!

Zeg Coen, wat wil jij nu gaan doen?
Coen kijkt eens in het rond.
Een boekje lezen op de bank?
Of bouwen op de grond?



Of wil hij liever tekenen?
Of puzzelen, dat is fijn.
De kast staat vol met spelletjes.
Of speelt hij met de trein?

(* er zijn nog meer dagritme kaarten)





**Britt roept vanuit de poppenhoek:
Hè Coen, kom op bezoek.
Jouw beer krijgt limonade,
en jij koffie met een koek!**

**Britt zegt: Jij mag de vader zijn.
Ook beer doet met ons mee.
Ik ben de moeder, Beer is kind.
Is dat geen leuk idee?**

**Die rare bibbers in de buik,
die voelt Coen al niet meer.
Als mama later komt, roept Coen:
Vanmiddag ga ik weer!**

Wat doen we vandaag?

Dagritme kaarten



kring



een verhaal



spelen aan
de tafel



spelen
in de hoeken



eten en drinken



buitenspelen



spel en gym



naar huis