

Gods grote cadeau voor jou

Je hebt nodig:

- Groot pak, in goud papier verpakt, met daarop de tekst 'gratis'
- Handpop, Poppelien
- (Flanel)bord en stroken in de kleuren: groen, zwart, rood, wit, geel en blauw
- Glas met water, Betadine jodium en Super snelfixeer (te koop bij de vakfotograaf)



Poppelien (P) komt op, na de begroeting ziet ze het grote pak. Wow! Hebben jullie dat mooie cadeau gezien? Is hier iemand jarig? Voor wie zou het zijn? Er staan letters op, eens lezen: Het is voor G-R-A-T-I-S. Wie van jullie heet er 'gratis'? Kinderen leggen uit: Het pak is gratis is en dat betekent dat het niets kost. Gratis? Het ziet er wel heel duur uit. Poppenspeler (S): Dit pak is ook ontzettend duur. Je kunt het niet betalen, ook niet als je... (Noem voorbeelden) Het kost heel veel en toch krijg je het cadeau. Een kind helpt om de doos open te maken.

Haal 6 gekleurde stroken, één voor één, uit het pak. Van de stroken wordt een kruis gemaakt.



De 1^e kleur is groen.

Plak de strook onderaan op het bord. (zie tekening) De speler vertelt wat groen betekent:

Groen:

In het begin maakte God de hele wereld. (Gen.1,2)

Hij maakte ook de mensen, jou en jou... (Wijs kinderen aan)

Plak de 2^e kleur die tevoorschijn komt op het bord:

Zwart:

P: Zwart? Dat vind ik geen leuke kleur. S vertelt dat zwart de kleur is van alles wat je fout doet, waardoor jij je schuldig voelt. P: O, maar ik doe niets verkeerd hoor, echt niet. S: Is dat waar? Ik denk dat het een

leugentje is... Kijk eens wat er gebeurt? (Doe een druppel Betadine jodium in een glas water.) Binnenin jou zit een plek die niemand kan zien, maar God ziet jouw hart wel. Zie je dat het nu donkerder is geworden? Heb je nooit iets gedaan waar je later spijt van had? Iets waarvan je dacht: Als een ander het maar niet te weten komt. P fluistert iets in het oor van de speler, ze durft het niet hardop te zeggen. Misschien lachen de kinderen haar dan wel uit. De kinderen beloven dat ze niet zullen lachen. De speler suggereert dat de kinderen misschien ook wel eens iets gedaan hebben wat niet goed is. Stimuleer ze om P te vertellen welke fouten ze hebben gemaakt. Doe elke keer een druppel jodium in het water. Zie je dat het er niet meer zo helder uit ziet? P moppert, ze dacht een mooi cadeau te krijgen en nu vertelt de zwarte kleur je iets waar je niet vrolijk van wordt. Hebben de kinderen een idee hoe het binnenin jou weer licht kan worden?



Rood:

(Plak de rode strook op) Wie heeft er wel eens straf gekregen voor iets wat je fout deed? Heb je wel eens op je kop gekregen voor iets wat jij niet gedaan hebt? (Laat P of een kind een voorbeeld geven) De Here Jezus deed nooit iets fout. En toch werd Hij gestraft. Waarom? Hij heeft tegen God, Zijn Vader, gezegd: Door de verkeerde dingen die de mensen doen, kunnen ze niet bij U horen. Ik wil niet dat ze daarvoor gestraft worden. Ik ga naar de aarde om die straf Zelf te dragen. Ik wil sterven voor de mensen, zodat Ik met Mijn **bloed** alle zonden, dat betekent de verkeerde dingen die je doet, kan vergeven en wegwassen. Kijk maar... (Doe snelfixeer in de zwarte vloeistof) (Rom.3:23,24/ 2Kor.5:21)

Wit:

Wow! Zie je dat? Alles wordt weer schoon en helder. Als jij spijt hebt van je fouten en vraagt of de Here Jezus jou wil vergeven maakt Hij jouw hart witter dan sneeuw. God ziet jouw fouten niet meer, nooit meer! Dat betekent de kleur wit. (1Joh,1:7,9/ Jesaja 1:18/ Psalm 51:9)

Geel:

De Here Jezus houdt zoveel van ons. Hij wil heel graag met zijn Geest in ons wonen. Dat is moeilijk te begrijpen en uit te leggen. Maar als je Hem erom vraagt, merk je wel dat Hij heel dichtbij je is! Dat is gaaf, de allerbeste Vriend die altijd met je meegaat, zodat je nooit meer alleen bent! De Here Jezus maakt je helemaal nieuw van binnen. (2 Kor.5:17)

Kleurenlied

Wat be - te - kent groen? God maak - te heel de aar - de

Wat be - te - kent zwart? De zon - den in je hart.

Wat be - te - kent rood? Dat is het bloed van Je zus. En
waar je ook mee zit, Zijn bloed wast al - les wit. En

geel is dat Je - zus wil wo - nen in jou. Hij

brengt je in Zijn he - mel en dat be - te - kent blauw.

God houdt van jou!

Wat betekent **groen**? God maakte heel de aarde.
Wat betekent **zwart**? De zonden in je hart.
Wat betekent **rood**? Dat is het bloed van Jezus.
En waar je ook mee zit, Zijn bloed wast alles **wit**.
En **geel** is dat Jezus wil wonen in jou.
Hij brengt je in de hemel, en dat betekent **blauw**.
God houdt van jou!

*Een kind zingt de vraag,
een ander zingt het antwoord.*

